

## Scatola

Ti ricordi quando noi eravamo solo una  
in un viaggio un po' insicuro per la nostra età

e dormivamo anche di schiena, perché non ci  
preoccupava  
il crescere o il doverci separare.

E ballavamo sulle note di Billie Jean  
rompendo le doghe del letto  
truccandoci in un modo orrendo  
io ti dicevo che volevo cantare  
tu cosa volevi fare?  
e tu cosa volevi fare?

Ti ho lasciato in una scatola per poterti  
ricordare  
perché cucire di ricordi il sole serve a non  
dimenticare  
ti ho trovato in una scatola, c'era il tuo  
numero di cellulare  
ti ho cercato ma niente da fare, chissà se mi  
hai dimenticata  
ma io non ti ho dimenticata, io non ti ho  
dimenticata  
ricordati che io, ricordati che tu, siamo la  
stessa cosa.

Ti ricordi quando noi fissavamo il cielo scuro  
chiedendoci cosa ci fosse oltre  
e giocavamo con il buio, l'innocenza e le  
paure  
cercando un senso a tutte quelle cose  
e leggevamo solo libri sull'amore  
sognando le più belle storie  
amando le più misteriose  
poi ti dicevo mi volevo sposare  
tu cosa volevi fare?  
e tu cosa volevi fare?

Ti ho lasciato in una scatola per poterti  
ricordare  
perché coprire di ricordi il male serve a non  
dimenticare

## Doos

Weet je nog dat wij samen één waren  
op een ietwat onzekere reis voor onze leeftijd

we sliepen zelfs op onze rug, omdat we ons geen  
zorgen maakten  
over opgroeien of uit elkaar moeten gaan.

En we dansten op de klanken van Billie Jean  
de latten brekend van het bed  
vreselijk make-up aanbrenghend bij elkaar  
ik zei je dat ik wilde zingen  
wat wilde jij doen?  
en wat wilde jij doen?

Ik heb jou achtergelaten in een doos zodat ik me  
jou kan herinneren  
want de zon bestikken met herinneringen helpt  
om niet te vergeten  
ik heb jou gevonden in een doos, daar lag jouw 06  
nummer  
ik heb jou gezocht maar er is niets te doen,  
misschien ben je mij vergeten  
maar ik ben jou niet vergeten, ik ben jou niet  
vergeten  
denk eraan dat ik, denk eraan dat jij, dat wij samen  
één zijn.

Weet je nog dat wij starden naar de donkere  
hemel  
ons afvragend wat zich daarachter bevond  
en we speelden met de duisternis, de onschuld en  
de angsten  
zoekend naar een betekenis voor al die dingen  
en we lazen alleen boeken over liefde  
dromend over de mooiste verhalen  
houdend van de meest misterieuze  
toen zei ik jou dat ik wilde trouwen  
wat wilde jij doen?  
en wat wilde jij doen?

Ik heb jou achtergelaten in een doos zodat ik me  
jou kan herinneren  
want het slechte bedekken met herinneringen  
helpt om niet te vergeten

ti ho trovato in una scatola, c'era il tuo  
numero di cellulare  
ti ho cercato ma niente da fare, chissà se mi  
hai dimenticata  
chissà se mi hai dimenticata

ma io non ti ho dimenticata, io non ti ho  
dimenticata  
ricordati che io, ricordati che tu, siamo la  
stessa cosa

ma io non ti ho dimenticata, io non ti ho  
dimenticata

ricordati che io, ricordati che tu, siamo la  
stessa cosa.

ik heb jou gevonden in een doos, daar lag jouw 06  
nummer

ik heb jou gezocht maar er is niets te doen,  
misschien ben je mij vergeten  
misschien ben je mij vergeten

maar ik ben jou niet vergeten, ik ben jou niet  
vergeten

denk eraan dat ik, denk eraan dat jij, dat wij samen  
één zijn

maar ik ben jou niet vergeten, ik ben jou niet  
vergeten

denk eraan dat ik, denk eraan dat jij, dat wij samen  
één zijn.



© Een vertaling van Taal leren met muziek !

<https://www.italiaans-spaans-leren.nl/>

© 2022 | Taal leren met muziek

Vertaalde songteksten zijn ons intellectueel eigendom  
en mogen niet zonder toestemming hergebruikt  
worden. Wij besteden hier tijd en moeite aan. Wil je  
het hergebruiken? Stuur ons dan een mailtje s.v.p.  
Grazie ! Gracias !

